

**ISAK JOHANSSON**, født i Sverige.

Før 1875 kunne fremmede arbejde og opholde sig frit i Danmark. Da yderligere Isak Johanssons er et meget almindeligt svensk navn, som kan staves på flere måder, og jeg ikke har data som født eller hvor, er det tvivlsomt, om jeg nogensinde kommer tættere på den "kære" Isak.

Egon Johansen i Hørдум i Thy som er eet af hans mange oldebørn, har søgt meget efter oplysninger om ham, og har fået fortalt af ældre folk, at han arbejdede ved vej og brobyggeri i Danmark. Og det lyder da ret sansynligt, for der skulle jo bygges en ny stor bro over Vorgod Å i forbindelse med anlæggelse af den nye hovedlandevej mellem Århus og Ringkøbing, foruden en mængde mindre - flere års arbejde. Startede 1848 i Århus, nåede Herning først i 50'erne, og var i Ringkøbing 1859.

Flere andre beretninger er tilgået mig, bl.a. var han specialist i at sætte sten op til at bære broer, og under dette arbejde gik det galt for ham, således at han fik en stor sten ned over sig og fik sin hofte kvæstet, hvorefter han rejste syg hjem til sin kone i Sverige. Broen over Vorgod å blev bygget 1855.

Ved St. Hamborg blev også på den tid bygget en stenkiste ved en ny vej mod Knivsbæk.

Men muntlige beretninger er ofte svære at få bekræftet.

Partner med **MAREN VIDEBÆK MADSEN**, født 10. okt. 1835 i Vorgod, (datter af **MADS POULSEN** og **ANE LAURE SØRENSEN**) døbt 15. nov. 1835 i Vorgod kirke, død 7. sep. 1918 i Vorgod, begravet 11. sep. 1918 i Vorgod.

**MAREN:** Maren fik i 1859 sønnen Mads med en svensker, Isak Johansson. Han rejste dog hjem til familien i Sverige, syg og uvidende om det frø han efterlod. Maren bortadopterede straks drengen til sin mor Ane Laure Sørensen og Laurids Jensen, kaldet Laust Post i Vorgod. Ane var da i sit andet ægteskab, og hun var enke efter en søn fra "Bjerrebo" i Videbæk, Mads Poulsen.

Men Maren blev siden gift med Jens Chr. Tegltøft og fik flere børn med ham.

Egon Hørдум, søn af Vilhelm Johansen, søn af Mads Johansen har i en artikel i Ugeavisen under overskriften "I fædrenes spor", beskrevet familien omkring Mads Johansen. Han skriver også, at Mads havde flere halvsøskende, bl.a.

Julius Tegltøft, og Chr. Peder.

Det har ikke været muligt at klarlægge nærmere, hvor Maren boede i disse år, udover at det har været i Barde eller Vorgod. Men det ses dog i "Vorgod Vesterland", at i 1894 købte hun den ene halvdel af det hus, der nu har adressen Bardevej 4. Dette hus overgik i april 1909 til sønnen Julius Tegltøft Jensen. Julius havde dette hus til 1921. Matriklen opdelttes herefter i flere, og i én af dem boede Marie Sofie Swartskophf Jensen, som i 1928 solgte huset under navnet Sofie Tegltøft Jensen. Hun må altså have været i familie med Maren, formentlig gift med Julius. Og i 1945 overgik flere matrikelnumre på adressen til en J. Tegltøft.

Blandt udsætterstenene på kirkegården i Vorgod findes Marens mindesten sammen med flere af navnet Tegltøft, bl. a. Jens Tegltøft, 21. dec. 1921 - 18. nov. 1976.

Efter Jens Tegltøfts død i 1876 blev hun 12. juni året efter gift med Niels Jensen Høj, født 1831 i Vorgod, død 11. jan. 1908 samme sted. Jeg har ikke fundet børn af dette ægteskab.

I. **MADS JOHANSEN**, født 9. sep. 1859 i Vorgod, døbt 25. sep. 1859 i Vorgod, død 30. maj 1936 i Vorgod, begravet 4. juni kl. 1 1/2 i Vorgod.



Fra Vorgod kirkebog 1854 - 63:

Født 9 September 1859, Mads Johansen, mor: Ugift Fruentimmer Maren Madsdatter, 24 Aar. Udlagt Barnefader Isak Johansen fra Sverrig. Døbt i Kirken 25. September.

Faddere:

Gaardmand Laust Jensens hustru af Vorgod,      Marens mor

Pige Poulina Madsen,      Marens søster

Gaardmand Laust Jensen,      Marens stedfar

Ungkarl Søren Hamborg Madsen,      Marens bror

Isak Johansson / Johansen har jeg ikke kunnet finde oplysninger om i Vorgod eller nabosogne, og at søge efter ham i Sverige er umuligt uden yderligere oplysninger.

Mads kom straks i pleje hos sin mormor Ane Laure Sørensdatter og hendes mand Laurids Jensen, kaldet Laust Post. Han boede også dér ved FT 1880.

Mads Johansens datter, Mariane har lavet en lille bog med optegnelser og billeder fra sine forældres virke, her er også udklip fra avisen om mærkedage. Her kommer et udsnit:

Som ung hjalp han sin plejefar, Laust Post med postudbringningen, der var ikke andre til det på den tid. Disse år som budbringer blandt landbefolkningen kombineret med en god hukommelse, har været med til at gøre Mads til en god fortæller. Hans viden om sognets historie har været omfattende.

Mads var ivrig venstremand, og han var meget glad, da der endelig kom en venstregering. Og hans glæde og stolthed voksede, da han blev udtaget til en delegation, der skulle rejse til "Kongens København" for at takke kongen. - Men Marie græd, for København var jo så langt borte, og hvornår ville Mads komme hjem? Han havde jo aldrig været længere hjemmefra, end han kunne gå. Da han kom velbeholden hjem, medbragte han et blad "Ravnen" med et billede taget, da flokken marcherede til Amalienborg. Da Marie så det, var hendes kommentar: "A ka' et si bæjer, end di gjør nar a jær".

Ved FT 1. feb. 1890 står Mads Johansen opført som gårdejer i Barde. Hos ham og Ane Marie boede også plejebarnet Julius Tegltøft på 14 år. Folketællingen i Barde blev udført af Mads Johansen.

Mads havde ikke succes med at videreføre plejefaderens landbrug. Gården lå så vidt jeg kan vurdere ud fra bl. a. Egon Johansens beskrivelse i "I slægtens spor" bag ved den ejendom, der i dag har adressen Herningvej 56, på et højdedrag med navnet "Fuglvigbjerg" eller ældre "Tryglebjerg". Højen ses mellem Vorgod Å og Barde lidt syd for hovedvejen. Her pløjes stadig murrester fra gården op. Men det meste lå endnu uopdyrket hen i hede. Gården eksisterer ikke længere. Han supplerede landbruget med en postrute og kørsel som brødkusk. Han evnede dog ikke at spænde en hest for en vogn, det måtte Ane Marie hjælpe ham med, og det gik da også en gang, hvor han væltede og tog så megen skade, at han måtte opgive landbruget. Men lave seletøj - det kunne han, og det blev hans fremtidige gøremål.

Det var i 1914, og de havde da solgt gården ved Barde og var flyttet til Vorgod Kirkeby (nu) Torvegade 1, hvor Mads dyrkede den sadelmagerkunst, som han havde lært som ung, og Marie bandt mange hoser. Huset havde før været ejet af hans halvbror, Julius Tegltøft. Julius flyttede så hen i nr. 9. Skønt huset var lille, rummede det dengang 2 familier. Næsten alle børnene var dog sendt ud at tjene.

Da Mads Johansen døde, blev han båret til graven af 6 sønner, og Pastor Nørlund-Christensen talte smukt og gribende om livet og døden.

Sønnen Chr. Møller Johansen takkede og bød følget til kaffe i Luthersk Missionshus.

Vorgodbogen side 641 fortælles, at Mads før ægteskabet med Ane Marie var forlovet med Mette Cathrine Christensen fra Meldgård i Fjeldstervang. De var nået så vidt, at de var ved at bygge gård, og i 1885 havde de fået en søn, men af ukendte grunde gik forholdet itu. Men det er en historie, som Mads' børn nødig vedkendte.

Sønnen de fik, Niels Chr. Johansen blev hos moderen og flyttede som voksen til Agerskov ved Hammerum, hvor han døde 30. juli 1966.

Partner med **Mette Cathrine Christensen**, født 1855.

Han blev gift med (2) 11. dec. 1888 i Sdr. Felding, **ANE MARIE JENSEN**, født 30. nov. 1868 i Sdr. Felding, (datter af LARS JENSEN (Odderskjær) og KAREN JACOBSEN) døbt 20. dec. 1868 i Sdr. Felding, død 26. sep. 1939 i Vorgod, begravet 30. sep. 1939 i Vorgod.



**ANE:** Da Ane Marie skulle til Barde for at tjene hos Anton Jensen i 1885, var hun på sin første togrejse, Trolldhede - Herning, og det i sig selv var en stor oplevelse. I Herning blev hun afhentet af husbond i fjedervogn. Efter 1 år hos Anton Jensen kom hun til Chr. Abildtrup, her fik hun 80 kr. for et år. Året efter ville han give hende 100 kr., men hun skulle ikke snakke om det, for han ville ikke være den, der satte lønningerne op. Siden flyttede hun aldrig fra Vorgod sogn.

Fra 1915 boede hun til sin død på Torvegade 1. Som mor til 10 børn var der rigeligt at se til, men de kom alle ud at tjene i 9 års alderen.

Som enke havde børnebørnene altid gode sokker på, takket være bedste.

MADS og ANE MARIE's børn omtales i afsnit B 10.

A. **Niels Chr. Johansen**, (søn af MADS JOHANSEN og Mette Cathrine Christensen) født 24. feb. 1885 i Vorgod, død 30. juli 1966 i Hammerum.

Niels Chr. fik flere børn, bl. a. Frede Johansen, som fik sønnen Benny Johansen. Benny bor i Skive

og arbejder også på Isak Johansson.

- B. **Ane LAURA JOHANSEN**, (datter af MADS JOHANSEN og ANE MARIE JENSEN) født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, døbt 20. juli 1890 i Vorgod kirke., død 6. aug. 1958 på Herning sygehus, begravet 11. aug. 1958 i Assing.



Hun blev gift med 10. sep. 1910 i Snebjerg Kirke, **MARTIN AHLER JENSEN**, født 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snebjerg, (søn af NIELS JENSEN og JOHANNE KATHRINE JACOBSDATTER) døbt 6. aug. 1882 i Rind kirke, død 19. april 1963 på Herning sygehus, begravet 24. april 1963 i Assing.



- C. **Laurids Johansen**, (søn af MADS JOHANSEN og ANE MARIE JENSEN) født 27. okt. 1891 i Barde i Vorgod sogn, død 6. juli 1980, begravet i Fjelsestervang.  
Han blev gift med 28. april 1923 i Fjelsestervang, **Bodil Birkkjær**, født 22. april 1901 i Hodsager, (datter af P. Birkkjær og Kristiane Birkkjær) død 29. okt. 1983, begravet i Fjelsestervang.

- D. **Karen Odderskjær Johansen**, (datter af MADS JOHANSEN og ANE MARIE JENSEN) født 3. aug. 1893 i Vorgod, døbt 20. aug. 1893 i Vorgod, død 23. marts 1989 på Lindegården i Herning, begravet i Fjelsestervang.

Hun blev gift med 22. okt. 1916 i Fjelsestervang kirke, **Niels Jørgensen**, født 28. marts 1887 i Sunds, (søn af Jens Jørgensen og Anna Kirstine Lauersen) død 11. feb. 1973 på Nørregades Plejehjem i Herning, begravet i Fjelsestervang.

- E. **Maren Videbæk Johansen**, (datter af MADS JOHANSEN og ANE MARIE JENSEN) født 28. dec. 1894 i Barde i Vorgod sogn, døbt 11. jan. 1895 i af provsten i hjemmet og i kirken d. 11. april, død 25. aug. 1965 i Vorgod, begravet 30. aug. 1965 i Vorgod.

Hun blev gift med 25. jan. 1922 i Vorgod, **Niels Chr. Vejen Nielsen**, født 17. okt. 1895 i Nr. Vium, (søn af Niels Peder Nielsen og Johanne Solgaard Pedersen) død 1. nov. 1979 i Vorgod.

- F. **Lars Odderskjær Johansen**, (søn af MADS JOHANSEN og ANE MARIE JENSEN) født 14. jan. 1896 i Vorgod, døbt 19. jan. 1896 i hjemmet og i kirken d. 23. feb., død 18. april 1967 i Ilskov, begravet 19. april 1967 i Herning.

Han blev gift med 18. nov. 1923 i Studsgård kirke, **Helene Nissen**, født 21. okt. 1894 i Vamdrup, (datter af Peder Nissen og Ane Marie Nissen) død 6. jan. 1971 i Herning, begravet 9. jan. 1971 i Herning.

- G. **Mariane Jensine Petrea Johansen**, (datter af MADS JOHANSEN og ANE MARIE JENSEN) født 26. maj 1898 i Vorgod, døbt 12. juni 1898 i Vorgod kirke, Søren Hamborgs hustru b.b., død 13. feb. 1985 i Herning, begravet på Vorgod kirkegård.

Hun blev gift med 4. aug. 1935 i Vorgod, **Laurids Maigaard Andersen**, født 19. dec. 1877 i Handbjerg, (søn af Jens Chr. Andersen og Ane Kirstine Laursen) død 5. juni 1958 på Herning sygehus, begravet 10. juni 1958 i Herning.

- H. **Niels Høj Johansen**, (søn af MADS JOHANSEN og ANE MARIE JENSEN) født 12. april 1900 i Barde i Vorgod sogn, døbt 19. april 1900 i hjemmet af sognepræsten og i kirken d. 20. maj, Julie Tegltøft b.b., død ca. 1986.

Han blev gift med 26. maj 1926 i Studsgaard, **Karen Hedegård Nielsen**, født 6. jan. 1898 i Albæk, Snebjerg, (datter af Jens Chr. Hedegaard Nielsen og Abelone Riis).

- I. **Christen Møller Johansen**, (søn af MADS JOHANSEN og ANE MARIE JENSEN) født 27. juli 1902 i Barde i Vorgod sogn, døbt 10. aug. 1902 i Vorgod, pige Vilhelmine Jensen bar barnet, død 1. juli 1992 i Herning, begravet på Vester Kirkegaard i Herning.

Han blev gift med 1. maj 1926 i Herning, **Pernille Kristine Simonsen**, født 4. dec. 1903 i Remmerhus, (datter af Chr. Edv. Simonsen og Karen Kirstine Marie Sørensen) død 26. okt. 1990 i Herning, begravet på Vestre Kirkegaard i Herning.

- J. **Carl Vilhelm Johansen**, (søn af MADS JOHANSEN og ANE MARIE JENSEN) født 6. marts. 1905 i Barde i Vorgod, døbt 26. marts 1905 i Vorgod kirke, Hansine Jensen b.b., død 4. marts 1997.

Han blev gift med 18. Okt. 1936 i Stagstrup kirke i Thy, **Kristine Jensen**, født 9. feb. 1904 i Sundby, pr Snedsted i Thy, (datter af Karl Jensen og Ane Marie Christensen) død 11. marts 1978 i Sønderhå.

- K. **Gustav Adolf Johansen**, (søn af MADS JOHANSEN og ANE MARIE JENSEN) født 13. juli 1909 i Barde i Vorgod, døbt 25. juli 1909 i Vorgod kirke, moderen b.b., død 9. maj 1993 i Sdr. Felding.

Han blev gift med 19. nov. 1942, **Maja Sammy Jørgensen**, født 30. nov. 1917 i Sdr. Felding, (datter af Niels Oddeskjær Jørgensen og Johanne Kathrine Johnsen).