

Da dette er udsnit af min slægtsbog, vil der forekomme enkelte uaktuelle henvisninger.

JENS PEDERSEN, født 16. feb. 1805 i Meldgaard i Pårup, døbt 17. feb. 1805 i Assing kirke, konfirmeret 1820 i Assing med karakterne mådelig/mådelig, død 12 sep. 1878 i Lundmølle i Snebjerg sogn, begravet 20. sep. 1878 i Hr. gl. kirke.

Fra Assing kirkebog 1805: "Den 16. februar fødte Peder Christensen og hustru Else Kjerstine Jensdatter i Paarup en søn, som blev døbt dagen efter og kaldtet Jens".

Fra marts 1831 (tinglæst 28. jan. 1832) ejede han en gård, matr. 4 i Bukkjær i Assing. Den var udstykket fra Meldgaard, måske i 1774. Meldgaard var kendt i 1664. Fra en tinglæst skrivelse af 28. jan. 1832: "Skøde paa et Sted i Bukkier i Assing Sogn fra Ib Christensen til "Velagtede Jens Pedersen", Meldgaard i Felding Sogn".

Et tilbagevendende problem har jeg haft, at Bukkjær ligger snart i Felding og snart i Assing sogn, men sognene havde fælles præst.

Folketælling 1840 for Bukkier i Assing viser:

JENS PEDERSEN, 35 år, gift, gårdmand,

SOFFIE KNUDSDATTER, 40 år, gift, hans kone,

Knud Peder Jensen, 12 år, ugift, deres søn,

Peder Jensen, 9 år, ugift, deres søn,

NIELS JENSEN, 7 år, ugift, deres søn,

Christen Jensen, 4 år, ugift, deres søn,

Else Kirstine Jensdatter, 1 år, ugift, deres datter, - (ved dåben vidner Jens Ahle Jespersen i Assing - far til Maren Jensdatter)!!!

Maren Henningsdatter, 38 år, ugift, tjenestepige.

I 1845 betegnes Jens Ped(t)ersen som enkemand (læs om Soffie) og havde da taget Maren Jensdatter som husholderske. Hende giftede han sig snart med.

De to store drenge var hjemme for at hjælpe til på gården, men Niels, som nu må have været 11-12 år, er ikke på folketællingslisten, for han er hos moderen. De to mindste, Else og Christen, på 6 og 9 var hjemme hos faderen. Nævnte NIELS er ham, der senere fik en søn, som fik navnet MARTIN AHLER JENSEN.

I 1855 viser folketællingen for samme gård:

JENS PEDERSEN, 49, gift, gårdmand husfader.

Maren Jensen, 40, hans kone,

Christen Jensen, 19,

Else Jensen, 16,

Ane Jensen, 8,

Mette Katrine Jensen, 6,

Jens-Sine, 4,

Jens Chr. Jensen, 1,

Ialt 6 ugifte børn, alle født i sognet. Hans nye kone Maren var født i Sønderager i Herning. Hun var datter af Jens Ahle Jespersen, født i Kirkegaard i Assing.

Efter giftemålet med Maren var der altså kommet 4 børn til, således at han nu var far til 9, men de tre store drenge var flyttet hjemmefra. J.P. havde tilsyneladende ikke givet nogen af børnene navnet Ahle efter sin nye svigerfar, skønt Maren bærer navnet Ahle.

I 1864 blev J. P. meget fortørnet over, at den danske hær rømmede Dannevirke. I Jens Vejen Larsens lille hæfte om Åskov kommune udgivet 1971 fortælles herom på side 47 og 48: "J. P. var kendt som handelsmand og havde ofte mange penge liggende. Straks han hørte budskabet om rømningen, fik han uro på sig, og han gav sig til at reparere en mur i bryggerset. Han arbejdede hele natten, og muren blev da også noget skæv. Enkelte talte om, at han måske havde muret sine penge inde. Men der kom ingen tyskere til Bukkjær". Jeg har set flere papirer på at J.P. lånte penge ud, så han har nok været rimelig velhavende.

Da en senere ejer Jesper Jespersen flyttede gården, viste det sig, at muren virkelig var hul, og så kan man jo selv gætte.

Jens havde så mange penge, at han lånte ud af dem, men på den tid kan man se i "Tinglæste Dokumenter", at han var i gang med at inddrive disse udenstående, og nogle småparceller solgte han, og vist også en gård i

Vilhusted. Han mageskiftede 24. juni 1862 sin gård i Bukkjær til 1000 rdl. med en gård på Brændgaard Mark i Herning (matr. nr. 14) + et par andre matrikler, ialt for 3000 rdl.. Her flyttede han ind i i foråret 1864 sammen med konen og døtrene Mette og Ane. Gården kan måske være Marens fødehjem, Sønderager??? Se evt. afsnit A 7 om Jens Ahle Jespersen.

JENS PEDERSEN købte i 1867 LUNDMØLLE i Snejbjerg sogn, yderst mod Tjørring ved Herningholms Å. Johan C. Sulkjær fortæller i sin bog "Snejbjerg sogn 2", på side 89 om den gamle møllegård, at det vist er mere end 400 år siden, der var mølle. I 1801 var der dog vistnok blevet bygget en mindre vandmølle, som synes at være borte i 1834.

Lundmølle har med sikkerhed hørt under Herningsholm fra 1688, hvor fæstebonden hed Jens Dinesen, til 1751. Fæstebonden har ikke udført hoveri på herregården, hertil var afstanden for stor, men han har helt sikkert betalt afgifter. Lundmølle blev købt på auktion af en Niels Christensen (i birkeprotokollen folio 340). Jakob Larsen Sivibæk købte gården i 1840, og da blev den atter møllegård for en tid. Han byggede både vand og vindmølle og ansatte en møllersvend. I 1848 byggede han nyt stuehus. Jacob Sivebæk har været yderst virksom og var en tid sognets største skatteyder, men noget gik galt, han kom i armod og døde 28. nov. 1857. Efter nogle hurtige handler, hvor vi må formode, gården har tabt i værdi, blev den i 1867 købt af JENS PEDERSEN fra Assing. Han købte også en mindre gård "Lille Tyvkjær", samt "Lykkensprøve" som var en vandmølle på matr. no. 9, Tjørring, på jord lejet af gården Lundgaard. Det må være den vandmølle, som Jacob Sivebæk havde bygget. Der var også en ålegård. Vandmøllen havde 3 gange været paa særskilt tvangsauktion, før den ved en 4. auktion afholdt i Lundmølle 10. nov. 1865, gik til eneste budgiver (1000rdl), og det var ejeren af Lundgaard, Hans Chr. Berthelsen. - Som altså solgte den tilbage til Lundmølle 2 år efter.

I julen 2004 så jeg, at vandmøllens kanal stadig var der, og jeg fandt også en firkantet stensætning, som muligvis er rester af den oprindelige mølle. Herning Museum arbejder med det. Det findes for enden af Frisenborgvej bag fritidshjemmet "Skovbo". Jeg havde mit barnebarn Sabrina på 8 år med. Hun syntes, det var vældig sjovt, at hendes tip tip tip oldefar har malet sit korn dér.

Ved folketællingen i 1870 er følgende opført:

Jens Pedersen, 64 år,
Maren Jensen, 54 år, hans kone,
Jensine Jensen, 18 år, hans datter,
samt et par tjenestefolk.

De ældste børn er fløjet fra reden, og den yngste, Jens Chr. er ude at tjene.

3 måneder før Jens P. dør underskriver han sit testamente. Han har i 1845 afregnet med sin første kone Sofie. Og Maren kan nu sidde uskiftet til sin død. men Maren sælger straks til Jens Chr. og opretter aftægtskontrakt 20. okt. 1878.

Jens Chr. Jensen tog over 20 okt. 1878, tinglyst 4. okt. 1879. Han blev valgt ind i Snejbjerg sogneråd i 1895, og i 1926 var dennes søn Chr. Jensen ejer. En anden søn Enevold købte den ret nye Sdr. Lundgaard på den anden side åen. Blandt hans efterkommere findes sangeren Jesper Lundgaard.

Sdr. Lundgaard var blevet bygget af Hans Chr. Berthelsen på St. Lundgaard til sine gamle dage. (Vist 3 år).

Chr. Jensen solgte i 1935 Lundmølle til nygifte Harry Jensen for 64000 kr. Denne var med i sognerådet i Snejbjerg, men Herning kommune overtog et stykke af Snejbjerg sogn, heriblandt Lundmølle, og da Harrys hjerte bankede for Snejbjerg solgte han og Marie i 1964 gården og flyttede til Snejbjerg, hvor han i en del år var sognerådsformand.

Fra 1964 hed ejeren Adolf Dichmann, men da var det ved at være slut med Lundmølle som landbrugsejendom, og der har i tiden derefter været flere småvirksomheder i bygningerne, bl.a. tæppe-handel og fabrikation. Gården var da udstykket til villabebyggelse. Adolf Dichmann satte en vejrmølle på taget af kostalden, men kun for sjov. Den sidste længe er nu i 2004 indrettet til kontorer og er gemt væk mellem villaer på adressen Gudenåvej 110 (matr. nr. 43 fy) i Herning. Et høl i åen ved Lundmølle kaldtes fra gammel tid "Pigens Hul". Her druknede i 1854 en pige.

Selvom Lundmølle hørte under Snejbjerg, blev J. P. begravet på Herning Gl. Kirkegård. Dette ses også af kirkebogen for Snejbjerg sogn. Fra Hr. gl. kirke kunne man se Lundmølle. Der har her været et minde for ham, som min far viste mig, da jeg var ca. 10 år. 6 år før Jens døde, var der ellers kommet en ny kirkegård i Vestergade i Herning, fordi den gamle var meget vandlidende, men de blev brugt samtidig, indtil kirken blev revet ned i 1887.

Min far fortalte mig, da vi stod ved det gamle jernkors, at JENS PEDERSEN VAR MIN TIPOLDEFAR.

Han blev gift med (1) SOFHIE KNUDSDATTER, gift 14. okt. 1827 i Sdr. Felding Kirke, skilt ca. 1842, født 16. dec. 1799 i Drongstrup i Sdr. Felding, (datter af KNUD PEDERSEN og MAREN NIELSDATTER) døbt 17. dec. 1799 i Sdr. Felding, død 12. juni 1876 hos sønnen Niels i Snejbjerg Bjerre, begravet 20. juni 1876 i Snejbjerg.

SOFHIE: Sdr. Felding kirkebog 1799:

"Den 16. december fødte Knud Pedersen i Drongstrup og hustru Maren Nielsdatter en datter, som blev døbt den 17. og kaldet SOFHIE".

Årsagen til skilsmissemellem Soffie og Jens kender vi ikke, men en besværlig sag var det dengang, og den kunne først bevilges efter 3 års separation. Fra 1827 var det amtmanden, der via forligskommission kunne bevilge både separation og skilsmisse i ukomplicerede ægteskabssager, hvor parterne var enige eller kunne bringes til enighed om at søge tilladelse til at leve adskilt. De blev formentlig separeret d. 26. sep. 1842 og endelig skilt d. 25. aug. 1845. Hendes del af ægteskabet var en pant i gården, som udløb i 1874.

Efter at Sofhie var flyttet fra Jens Pedersen, er det en smule uklart, hvor hun har opholdt sig, da hun ikke er noteret i kirkebogen for Assing på afganglisten, men måske optræder hun i samme folketælling (1840) 2 gange!!! for det er vist hende, der foruden at være Jens's kone i Assing, også er indsidder og uldbinder i en gård i Kloster lidt vest for Skjern, - kan dog ikke findes i tilganglisten. Hos sig har hun en datter Else Kirstine Jensdatter på 2 år. Der står, at det ikke er oplyst, hvor manden befinder sig. - Altså hvis det er vores Sophie. Men hun har dog været sammen med Jens indenfor de sidste 3 år (datteren på 2 år).

I april 1842 er de blevet skilt, iflg. kirkebogen ved sønnen Knuds konfirmation.

1845 bor hun helt sikkert i et hus i Sdr. Felding Nederby sammen med sønnen Niels på 12 år.

Og i 1850 er hun flyttet hjem til Drongstrup, hvor hun er født og er nu opført som fraskilt og strømpestrikkerske.

Ved hendes død, er der skrevet i kirkebogen for Snejbjerg, at hun det sidste års tid har opholdt sig hos sønnen NIELS JENSEN.

Han blev gift med (2) Maren Ahle Jensdatter, gift ca. 1845, født 29. sep. 1815 på Sønderager i Holing i Herning sogn, (datter af Jens Ahle Jespersen og Ann Knudster) døbt 12. nov. 1815 i Herning kirke, død 1. juli 1902 som aftægtskone i Brændgaard i Herning, begravet 5. juli 1902 i Herning.

Maren: I Assingbogen på side 47 står at Maren, datter af Jens Ahle Jespersen, Ndr. Kirkegaard i Assing blev gift med JENS PEDERSEN, (senere Lundmølle).

Folketælling for Ndr. Kirkegaard i 1840 viser bl.a. :

Gårdmand Jens Ahle Jespersen

Hans kone Ane Knudsdatter

Maren Jensdatter, 29 år, ugift, deres datter.

Folketælling 1845 for Bukkjer, Assing bl.a.:

JENS PEDERSEN 38 år, enkemand, lever af sin jordlod, født i Assing

Maren Jensdatter 30 år, ugift husholderske, født i Herning.

og for 1855 står hun som hans kone.

Her viser sig altså en uoverensstemmelse omkring Marens fødselsår, som må tillægges en skrivefejl for 1840. Hun er nemlig født i 1815. (Herning sogns kirkebog) Hun flyttede med sine forældre til Assing i 1830. Blev husholderske hos Jens Pedersen. Blev efter nogen tid gift med J.P. og fødte deres første fælles barn Ane i 1847. Ane blev opkaldt efter sin mormor. Men nogen bryllupsdato kan jeg ikke finde i kirkebogen for Assing, ej heller i de omliggende sogne eller i Herning, hvor hun er født. Kan skyldes, at præsten i Assing, Østergaard, var noget stram i betrækket og ret krævende i tro og opførsel. Har måske nægtet at vie en fraskilt.

3 måneder før Jens Petersen døde, testamenterede han Maren til at sidde i uskiftet bo (dvs. han fik en sagfører til at skrive det, for han kunne end ikke underskrive egenhændigt - og det kunne Maren da heller ikke). Men hun solgte straks gården til sønnen, Jens Chr., (værdi 10000 kr.) og en del af betalingen for gården bestod som sædvane var i en aftægtskontrakt (værdi 1850 kr. + begravelse 150 kr.).

Boet havde en værdi af ialt 14800 kr. Men i Jens Chr.'s køb manglede der 4 Matrikelnumre i Herning sogn. De må være gået til hans søskende.

Efter nogle år flyttede Maren til Sønderager eller Brændgaard, umiddelbart nord for den gamle kirke med mandens grav. Der er måske tale om hendes fødehjem, og her døde hun.

- I. **Knud Peder Jensen**, (søn af JENS PEDERSEN og SOFHIE KNUDSDATTER) født 18. sep. 1828 i Bukkær, Assing, konfirmeret 25. april 1842 i Assing.

At Knud kun fik karaktererne tg/g betyder ikke nødvendigvis at han var dum og doven. Det var ganske almindelige karakterer for konfirmander hos denne præst (Østergaard), og det har givetvis ikke været til fordel for Knud, at hans forældre nu er blevet skilt. I kirkebogen står hans forældre opførte som skilte ved hans konfirmation.

- II. **Peder Jensen**, (søn af JENS PEDERSEN og SOFHIE KNUDSDATTER) født 17. marts 1831 i Bukkær, Assing, døbt 20. marts 1831 i Assing.

- III. **NIELS JENSEN**, (søn af JENS PEDERSEN og SOFHIE KNUDSDATTER) født 23. aug. 1833 i Bukkjær i Assing, døbt 24. aug. 1833 i hjemmet og fremstillet i Skarrild kirke 29. sep. s.å., konfirmeret 30. april 1848 i Assing kirke, - meget godt/meget godt, død 22. dec. 1919 i Asylet, Snejbjerg, begravet 30. dec. 1919 i Snejbjerg.



Niels Jensen blev døbt i hjemmet og fremstillet i Skarrild kirke, og moderen blev indført d. 29. sep. s.å.. Blandt fadderne var Jacob Drungstrups datter Birgitte Marie. Han blev konfirmeret i Sdr. Felding kirke for præsten passede begge sogne, men alligevel var der kun 2 drenge og 3 piger, der blev konfirmeret i 1848.

Den 6. juni 1854 ses han på afgangslisten i Assing kirkebog, vist på vej mod Vonsild i Nordslesvig. Desværre er der ingen til- og afgangslister i Vonsilds kirkebog, så den er lidt usikker, - og jeg har ikke fundet ham igen før bryllup. Han er først tilgået Snejbjerg næsten et år efter brylluppet! - og da fra Skarrild. Men listerne for disse år mangler også i kirkebogen for Skarrild - desværre.

Efter brylluppet med Johanne overtog Niels Jensen hendes husmandssted i Lille Bjerre 20. juni 1868. Sulkjær skriver i sin bog om Snejbjerg, at på den tid Niels købte den, bestod halvdelen af af jorden i Bjerre af ufarbar mose, med trærødder fra oldtiden. Kun en lille del af jorden omkring den oprindelige Bjerregaard var gammel opdyrket. Resten hede og mose.

I 1902 købte hans yngste søn MARTIN AHLER JENSEN gården for 6000 kr. + aftægtkontrakt, og der er tale om den gård, der idag har adressen Bjerrevej 69, Snejbjerg, 7400 Herning. Beliggenhed umiddelbart øst for Fjeldstevang. Niels og Johanne havde aftægtsbolig på gården, men efter Johannes død i 1914 boede Niels en tid i Studsgaard hos steddatteren Jensine, siden på det nye "Asylet" i Snejbjerg, og fik alderdomsunderstøttelse. Asylet var afløser for det kummerlige fattighjem. I 1970 da der var kommet nyt plejehjem, blev der indrettet legestue for småbørn i den gamle lave bygning, og her har flere af Niels Jensens efterkommere leget.

Johanne havde før været gift med afdøde Jens Chr. Jensen, søn af Jens Ahle Jepsen i Assing. Læs afsnit om ham.

Ved folketællingen i 1870: Et huus i Bjerre:

Niels Jensen, 36, gift, husfader, f. i Assing.

Johanne Katrine Jacobsen, 30, gift, husmoder, f. i Aadum.

Karen Christensdatter, fraskildt, hendes mor, 73 år, f. i Aadum.

Jens Ale Jensen, 9, søn, f. i Snejbjerg.

Ane Jensen, 7, datter, f. i Snejbjerg.

Jensine Christine Jensen, 3, datter, f. i Snejbjerg.

Folketællingen 1890 viser:

NIELS JENSEN, 56, gift, husfader, husmand, født i Assing

JOHANNE KATHRINE JACOBSDATTER, 50, gift, husmoder, født i Aadum

Laurids Kristian Jensen, 19, ugift, søn, medhjælper, født i Snejbjerg

Jakob Jensen, 14, ugift, søn, medhjælper, født i Snejbjerg

Sofie Nikoline Andrea Kirstine Jensen, 12, ugift, datter, Snejbjerg

MARTIN AHLER JENSEN, 7, ugift, søn, Snejbjerg.

Han blev gift med JOHANNE KATHRINE JACOBSDATTER, gift 8. nov. 1866 i Snejbjerg, født 19. okt. 1839 i Odderup, Ådum sogn, (datter af JACOB JENSEN og KAREN CHRISTENSDATTER) døbt 17. nov. 1839 i Ådum, død 1. dec. 1914 på Sygehuset i Herning, begravet 8. dec. 1918 i Snejbjerg.



JOHANNE: Johanne og hendes forældre kommer med i næste afsnit.

- A. **Lauge Chr. Jensen**, født 30. nov. 1868 i Snejbjerg, døbt 1. jan. 1869 i Snejbjerg, død 8. jan. 1869 i Snejbjerg, begravet 17. jan. 1869 i Snejbjerg.
- B. **Laurids Kristian Jensen**, født 4. april 1870 i Snejbjerg Bjerre, døbt 1. maj 1870 i Snejbjerg Kirke, konfirmeret 20. april 1884 i Snejbjerg g+, død 11. juni 1942 i Alderslyst, begravet i Studsgaard.

Han boede først nogle år i Snejbjerg Bjerre, det er her det første barn blev født i 1892 efter kirkebogen. I 1907 solgte han parcel nr. 1ø og 1aa m.fl. Bjerregaard. Vist købt 1890, 1 g. Og i 1911 købte han en parcel 1ad af broderen Martin Ahler Jensen, som han igen solgte 2 år efter til en Elmholdt. Købte 1907 igen matr. 1ø. I 1921 solgte han 1ao til en Fønnesbech.

I 1890 købte det unge nygifte par matr. 1g, idag Bjerrevej nr. 67 og blev altså nabo til hans barndomshjem. Som almindeligt handlede og byttede han parceller med naboer - og sin bror Martin. I 1921 solgte han gården til Fønnesbek, og 1927 er han husejer i Studsgaard. Der er tale om et hus ved kirken, købt ved en byttehandel med Lars Odderskjær Johansen. Og Lars får Bjerrevej 65. En tid herefter er Ane og Laurids nok flyttet til Alderslyst (ved Silkeborg?).

Ved FT 1916 har de en ung pige i huset, Thora Marie Jensen, f. 30. aug. 1900 - det er deres datter. Måske er moderen ikke rask?

Thora har en i annonce i Herning Avis ved søsteren Marens død i 1952. Thora bor da i Fjellerup Præstegaard hos broderen Anders som er præst dér. Hun skriver, at Maren døde efter lang tids svær sygdom. Med i annoncen er også en hilsen fra Marens mor, hun ligger formentlig syg i København?? og lever endnu et par år, inden hun dør i København.

I året 2005 findes familiegravstedet i Studsgaard stadig med en mindsten over Laurids og Ane, med deres data. På gravstedet findes også 2 mindre sten med citat: "Katrine Lorenzen, f. Jensen 1894 - 1984", samt "Maren Kirstine Jensen, f. i Snejbjerg 14. 10. 1895, d. 27. 8 1950 i Fjellerup".

Han blev gift med Ane Cecilie Andersen, gift 18. april 1890 i Snejbjerg, født 2. marts 1862 i Tanderupkjær, (datter af Anders Andersen) død 15. april 1953 i København, begravet i Studsgaard.

- C. **Jens Peter Jensen**, født 23. nov. 1872 i Snejbjerg Bjerre, døbt 8. dec. 1872 i Snejbjerg, konfirmeret 17. april 1887 i Snejbjerg mg/mg, død 23. april 1943 i Fjelsestervang, begravet 29. april 1943 i Fjelsestervang.



Ved hans dåb blev han båret af fruén på Lundmølle, Maren, datter af Jens Ahle i Assing Kirkegaard og gift med Jens Pedersen. - Altså hans fars stedmor. Han tjente fra ca. 1885 til 90 i Lundmølle hos sin fars halvbror Jens Kristian Jensen. I 1894 byggede han en gård i Bjerre, matr. 1v, den var udskilt fra faderens gård. Han solgte denne, da han overtog Nør(re)gård, matr. 1.a, i Fjelsestervang i 1901 efter sine svigerforældre, og der oprettes aftægtskontrakt. Denne gård ligger umiddelbart nordvest for kirken og var her allerede år 1651. Jens Peter havde Nørregård til 1941, hvor han byggede hus i Fjelsestervang. Jens Peter og Ane har formentlig brugt det gamle opkaldelsessystem således:

Ellen f. 1895	efter sin mormor,	død 1897
Jens Ahler f. 1897	efter sin farfar's far	død 1878
Niels f. 1900	efter sin farfar	død 1900 - 1901
Johanne K. f. 1903	efter sin farmor	født 1839 død ?
Ane K. f. 26. juni 1906	efter sin mor	død 27. juni 1906, dagen efter.

Men så enkelt er det næste hold med Ane Mouridsen som mor ikke, og her er der 7 børn.

Han blev gift med (1) Ane Katrine Hansen, gift 8. nov. 1894 i Vorgod, født 4. maj 1873 i Nørgård i Fjelsestervang, (datter af Peder Hansen og Ellen Kirstine Christensen) død 27. juni 1906.

Han blev gift med (2) Ane Mouridsen, gift 8. sep. 1908 i Fjølstervang, født 23. nov. 1883 i Barde, død 31. marts 1952 i Fjølstervang, begravet 5. april 1952 i Fjølstervang.

- D. **Jacob Jensen**, født 19. feb. 1875 i Snebjerg, døbt 29. marts 1875.
- E. **Kristen Bjølbøl Jensen**, født 29. nov. 1876 i Bjerre, døbt 29. nov. 1876 i hjemmet, død 1. dec. 1876 i hjemmet, begravet 9. dec. 1876 i Snebjerg.
- F. **Sofie Nikoline Andrea Jensen**, født 24. dec. 1877 i Snebjerg, døbt 20. jan 1878 i Snebjerg, konfirmeret 10. april 1892 i Snebjerg kirke af sognepræsten for Rind, død 19. juni 1933 i Herning, begravet 24. juni 1933 i Herning.

Hun blev gift med Laurids Maigaard Andersen, gift 28. okt. 1898 i Snebjerg Kirke, født 19. dec. 1877 i Handbjerg, (søn af Jens Chr. Andersen og Ane Kirstine Laursen) død 5. juni 1958 på Herning sygehus, militærtjeneste 1897 Ingeniørtropperne i København., begravet 10. juni 1958 i Herning.

Laurids: I Sulkjærs bog om Assing er der på side 73 et billede fra Kibæk kro. Her er omtalt en portør ved navn Maigaard, og det menes, at Laurids Maigaard i sine unge dage var en tid i Kibæk. Som overportør ved DSB, senere pakhusformand, kom han i 1923 til Herning. Købte i 1930 Håkonsgade 5.

- G. **dødfødt**, født 29. maj 1881 i Bjerre.
- H. **MARTIN AHLER JENSEN**, født 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snebjerg, døbt 6. aug. 1882 i Rind kirke, konfirmeret 4. okt. 1896 i Rind kirke af sognepræsten for Rind sogn, mg/ug, død 19. april 1963 på Herning sygehus, begravet 24. april 1963 i Assing.



Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov. 1902 i Gjellerup kirke, født 26. feb. 1880 i Ø. Høgild i Rind, (datter af Lars Chr. Uldum og Kirsten Marie Pedersen) død 6. feb. 1910 i Snebjerg af blodstyrning, begravet 12. feb. 1910 i Snebjerg.

Han blev gift med (2) Ane LAURA JOHANSEN, gift 10. sep. 1910 i Snebjerg Kirke, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, (datter af MADS JOHANSEN og ANE MARIE JENSEN) døbt 20. juli 1890 i Vorgod kirke., konfirmeret 2. okt. 1904 i Vorgod af sognepræsten Larsen, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus, begravet 11. aug. 1958 i Assing.



- IV. **Christen Jensen**, (søn af JENS PEDERSEN og SOFHIE KNUDSDATTER) født 1836 i Bukkær, Assing.

Havde en gård, Sdr. Lundgaard, den lå få hundrede meter nordøst for Lundmølle, på modsatte side af åen.

- V. **Else Kirstine Jensdatter**, (datter af JENS PEDERSEN og SOFHIE KNUDSDATTER) født 31. jan. 1839 i Bukkær, Assing.

Med ved dåben var bl. a. Jens Ahle Jespersen i Assing Kirkegaard.

- VI. **Ane Jensen**, (datter af JENS PEDERSEN og Maren Ahle Jensdatter) født 23. feb. 1847 i Bukkjær i Assing, døbt 2. april 1847 i Assing.

- VII. **Mette Cattrine Bolette Jensen**, (datter af JENS PEDERSEN og Maren Ahle Jensdatter) født 13. sep. 1849 i Bukkjær i Assing.

VIII. **Jensine Jensen**, (datter af JENS PEDERSEN og Maren Ahle Jensdatter) født 3. okt. 1851 i Bukkjær i Assing.

IX. **Jens Kristian Jensen**, (søn af JENS PEDERSEN og Maren Ahle Jensdatter) født 9. juni 1854 i Bukkjær i Assing, død 22 juli 1925 i Lundmølle, begravet 25. juli 1925 i Herning.

Jens Kristian Jensen, der var barn af JENS PEDERSENS andet ægteskab købte Lundmølle af moderen for 8000kr. + aftægt d. 20. okt. 1878 efter faderens død samme år, og blev valgt ind i sognerådet i 1895 af de højst beskattede.

Folketælling 1890 for Lundmølle i Snebjerg:

Jens Kristian Jensen, 35, gift, husfader, gårdejer, født i Assing.

Annie Enevoldsen, 33, gift, husmoder, medhjælper, født i Herning.

Jens Peder Jensen, 10, ugift barn, født i Snebjerg.

Maren Jensen, 8, do

Jens Sine Jensen, - do

Magnus Jensen, 2, do

Rose Malvine Jensen, o, ugift, plejebarn, Snebjerg

Mætte Enevoldsen, 20, tjenestetyende, Herning

Stine Jensen, 17, ugift, tjenestetyende, Herning

Jens Helstrup, 26, ugift, tjenestetyende, Snebjerg

Jens Peder Jensen, 18, ugift, tjenestetyende, husmand, Snebjerg.

Sidstnævnte er helbror til MARTIN AHLER JENSEN. Jens Kristian Jensen, der er gårdens ejer, er samme Jens Peder Jensens fars halvbror.

Han blev gift med Annie Enevoldsen, født 1857 i Herning.